

Openbaringen van Johannes

Hoofdstuk 1

1. Apocalyps van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om aan Zijn dienaren te laten zien, (dat) wat snel gebeuren moet, en het teken daarvan is het sturen van Zijn engel aan Zijn dienaar Johannes,
2. die van het Woord van God getuigenis afgelegd heeft en (van) het getuigenis van Jezus Christus, voor zover hij het met eigen ogen gezien heeft.
3. Gelukkig wie de profetische woorden nauwkeurig onderscheidt en begrijpt en wat opgeschreven is persoonlijk zorgvuldig bewaakt, want de tijd is nabij.
4. Johannes aan de zeven kerken in Asia, genade zij u en vrede afkomstig van (Hem) Die bestaat en Die was en Die komen zal, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn,
5. en van Jezus Christus, de betrouwbare Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Leider van de aardse machthebbers, Die ons liefheeft en ons van onze zonde schoongewassen heeft met Zijn bloed,
6. en Die ons tot koningen en priesters van Zijn God en Vader maakt. Aan Hem is het oordeel en de heerschappij tot in alle eeuwigheid. Amen!
7. Kijk! Hij komt te midden van de dichte menigte, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem (als een engel) uittrekken, en vanwege Hem zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan van verdriet, ja, amen!
8. 'Ik ben de α en de ω , Oorsprong en Voltrooiing,' zegt de Heer, 'Die bestaat en Die was en Die komen zal, en Die heerst over alles.'
9. Ik Johannes, die ook een zielsverwant van u ben, deelgenoot in de verdrukking én in het koninkrijk en de standvastigheid van Jezus Christus, ben op het eiland Patmos geweest, vanwege het woord van God en vanwege het getuigen van Jezus Christus.
10. Ik ben met de Geest vervuld op de dag van de Heer en heb achter mij een geweldige stem gehoord, als van een bazuin, sprekend:
11. 'Ik ben de α en de ω , de Hoogste en Laagste,' en: 'Schrijf wat u ziet in een boekrol en stuur deze naar de zeven kerken in Asia, naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Tiatyra en naar Sardis en naar Filadelfia en naar Laodicea.'
12. En ik ben omgekeerd, om de stem te zien van Wie met mij sprak en toen ik mij omgekeerd had heb ik zeven gouden kandelaars gezien,
13. en in het midden van de zeven kandelaars (Iemand) lijkend op de Mensenzoon, gekleed tot op de voeten en omgordt met een gouden gordel rond de borst.
14. En dan Zijn hoofd! Met haren zo wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam,
15. met Zijn voeten als witgoud dat in een oven verhit is, en Zijn stem klinkt als machtige wateren.
16. Zeven sterren heeft Hij in Zijn rechterhand, uit Zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard naar voren en Zijn gezicht straalt als de zon, met dezelfde kracht.
17. Op het moment dat ik Hem aangekeken heb, ben ik als dood aan Zijn voeten neergevallen en heeft Hij Zijn

rechterhand op mij gelegd, sprekend tot mij: 'Vrees niet, ik ben de Hoogste en de Laagste

18. en de Levende, ik ben dood geweest en kijk, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen en ik heb de sleutels van het dodenrijk en de dood.

19. Schrijf op wat u gezien heeft, wat is en wat hierna te gebeuren staat.

De verborgen betekenis van de zeven sterren die u aan mijn rechterhand zag en de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven kerken en de zeven kandelaren die u zag zijn de zeven kerken.'

Hoofdstuk 2

1. 'Schrijf aan de engel van de kerk in Efeze: 'Het volgende zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die wandelt te midden van de zeven gouden kandelaars.

2. Ik weet wat uw daden zijn, uw harde werken en uw standvastigheid en dat u niet in staat bent om de slechten te verdragen, ook dat u hen, die zich voordoen als apostelen en het niet zijn, beproefd hebt, en u heeft ontdekt dat het leugenaars geweest zijn,

3. en u heeft (het) verdragen en standgehouden, want omwille van mijn Naam heeft u gewerkt en bent niet vermoeid geraakt.

4. Maar ik heb tegen u dat u uw belangrijkste liefde heeft losgelaten.

5. Bedenk daarom hoe het komt dat u afgefallen bent, kom tot berouw en doe de belangrijkste werken. En als dat niet zo is, dan zal ik snel bij u komen en uw kandelaar van haar plaats wegnemen, tenzij u berouw toont.

6. Bovendien heeft u dit, dat u de daden van de Nikolaïeten haat, die ik ook haat.

7. Wie een oor heeft, luister naar wat de Geest tegen de kerken zegt. Degene die overwint, die zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God is.'

8. Schrijf aan de engel van de kerk in Smyrna: 'Het volgende zegt de Hoogste en de Laagste, Die dood is geweest en levend geworden.

9. Ik weet wat uw daden zijn, uw verdrukking en armoede (maar u bent rijk) en het lasteren van hen die van zichzelf zeggen Joden te zijn, maar het niet zijn, maar een synagoge van Satan.

10. Vrees niet voor het aanstaande lijden, zie dat de duivel (enige) van u in de gevangenis zal werpen, zodat u op de proef gesteld wordt, tien dagen zult u verdrukking ondergaan. Wees trouw tot de dood en ik zal u de levenskroon geven.

11. Wie een oor heeft, luister naar wat de Geest tegen de kerken zegt. Wie overwint zal beslist geen onrecht aangedaan worden door de tweede dood.'

12. Schrijf aan de engel van de gemeente van Pergamus: 'Het volgende zegt Hij Die het scherpe tweesnijdend zwaard heeft.

13. Ik weet wat uw daden zijn en waar u woont, waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn Naam en heeft het geloof in mij niet verloochend, ook (niet) in de dagen dat mijn trouwe getuige Antipas vlakbij u gedood is, daar waar Satan woont.

14. Maar ik heb enkele dingen tegen u, want u heeft daar aanhangers die zich houden aan de leer van Bileam (twijfel), die Balak leerde om een valstrik voor de kinderen van Israël te leggen door afgodenoffers te eten en overspel te plegen.

15. Daarbij heeft u ook aanhangers die zich houden aan de leer van Nikolaïeten, wat ik haat.

16. Toon berouw! Zo niet, dan kom ik snel naar u toe en zal ik oorlog met hen voeren met het zwaard in mijn mond.

17. Wie een oor heeft, luister naar wat de Geest tegen de kerken zegt. Wie overwint zal ik van het manna dat verborgen is gebleven te eten geven, en ik geef hem een witte steen, met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent, behalve wie hem aanneemt.'

18. Schrijf aan de engel van de kerk in Tyatira: 'Het volgende zegt de Zoon van God, Hij Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als witgoud metaal.

19. Ik weet wat uw daden zijn, de broederliefde en het dienstbetoon, met dat geloof en die standvastigheid van u. En wat betreft uw daden, de laatste zijn meer waard dan de eerste.

20. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u deze vrouw, Izebel die van zichzelf zegt een profetes te zijn, toelaat om mijn dienaren te onderwijzen en van de rechte weg af te leiden door overspel te plegen en afgodenoffers te eten.

21. Ik heb haar de tijd gegeven om berouw te hebben over haar overspel en zij heeft geen berouw getoond.

22. Kijk, ik werp haar op bed en hen die overspel met haar bedrijven breng ik in grote benauwdheid, als zij geen berouw tonen over hun daden.

23. Haar kinderen breng ik ter dood en alle kerken zullen weten dat ik het ben die de diepste gedachten en harten onderzoek en ik zal ieder van u geven, op grond van zijn daden.

24. Maar ik zeg tegen u en de anderen in Thyatira, voor zover zij deze leerstellingen niet aanhangen en zij de diepe verborgen dingen van Satan (niet) kennen, zoals zij verklaren, op u leg ik verder geen last.

25. Maar houd vast aan wat u heeft totdat ik gekomen ben.

26. Wie overwint en mijn daden tot het einde toe zorgvuldig naleeft, hem zal ik gezag over de volken geven en hij zal ze met een ijzeren staf hoeden.

27. Als aardewerken potten worden zij gebroken, zoals ik dat ook van mijn Vader ontvangen heb,

28. en ik zal hem de ster in de vroege ochtend geven.

29. Wie een oor heeft, luister naar wat de Geest tegen de kerken zegt.'

Hoofdstuk 3.

1. 'En schrijf aan de engel van de kerk van Sardis: 'Het volgende zegt Hij Die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik weet wat uw daden zijn, dat u de naam hebt te leven maar dood bent.

2. Word waakzaam en maak het restje dat dreigt te sterven sterk, want ik heb uw daden niet vol bevonden voor God.

3. Herinner dus op welke wijze u het aangenomen en gehoord heeft, en bewaak dat en toon berouw. Als u dan niet waakzaam bent, dan kom ik bij u als een dief en u weet totaal niet op welk tijdstip ik bij u kom.

4. U heeft ook een paar personen in Sardis die hun kleding niet verontreinigd hebben en zij zullen met mij in het wit wandelen, omdat zij dat waard zijn.

5. Wie overwint, diegene zal in witte kleding gekleed gaan en zijn naam zal ik nooit uit de boekrol van het Leven wissen, en ik zal zijn naam lof geven voor mijn Vader en voor Zijn engelen.

6. Wie een oor heeft, luister naar wat de Geest tegen de kerken zegt.'

7. En schrijf aan de engel van de kerk in Filadelfia: 'Het volgende zegt de Heilige, de Oprechte, Hij Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en sluit en niemand opent.

8. Ik weet wat uw daden zijn, (zie dat ik een deur voor u geopend heb en niemand kan die sluiten) want u heeft weinig kracht, maar mijn woord bewaard en mijn Naam niet verloochend.

9. Kijk, ik geef uit de synagoge van Satan hen die zeggen Joden te zijn, en het niet zijn, maar zij liegen. Zie dat ik hen zal voorbereiden zodat zij zullen komen en voor uw voeten neer zullen buigen en zij zullen weten dat ik u liefheb.

10. Want u heeft mijn woord van standvastigheid bewaard, zo zal ook ik u bewaken in het uur van beproeving dat op het punt staat te komen over heel de wereldbevolking, om hen die op de aarde wonen te beproeven.

11. Zie, ik kom snel, houd vast wat u heeft zodat niemand uw kroon neemt.

12. Wie overwint maak ik tot een pilaar in de tempel van mijn God en daar zal hij niet meer uit vertrekken, en ik zal de Naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel neerdaalt, afkomstig van mijn God, en mijn nieuwe Naam.

13. Wie een oor heeft, luister naar wat de Geest tegen de kerken zegt.'

14. En schrijf aan de engel van de kerk in Laodicea: 'Het volgende zegt de Amen, de betrouwbare en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping.

15. Ik weet wat uw daden zijn, dat u niet koud bent of heet. Ik zou wensen dat u koud was, of heet.

16. Dus omdat u lauw bent, en niet koud of heet, sta ik op het punt om u uit mijn mond te braken.

17. Omdat u zegt: 'Ik ben rijk en vermogend geworden en ik heb nergens behoefte aan,' terwijl u niet ingezien hebt dat u verhard bent en beklagenswaardig en arm en geestelijk blind en naakt.

18. Ik adviseer u dat u van mij beproefd goud, komend uit het vuur, koopt zodat u vermogend wordt, en witte kleding zodat u aangekleed wordt en de schande en naaktheid van u niet geopenbaard wordt. En zelf uw ogen met ogenzalf zodat u ziet.

19. Wat mij betreft, zovele ik liefheb, vermaan en verbeter ik, wees dus heet van ijver en toon berouw.

20. Kijk, ik sta aan de deur en klopf, als iemand mijn stem hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen en ik zal met hem dineren en hij met mij.

21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, net zoals ik overwonnen heb en gezeten ben met mijn Vader op Zijn troon.

22. Wie een oor heeft, luister naar wat de Geest tegen de kerken zegt.'

Hoofdstuk 4

1. Na deze dingen keek ik rond en zie, in de hemel stond een deur open, en de eerste stem die, zoals ik al eerder gehoord had, met mij sprak als een bazuin zegt: 'Klim hiernaartoe omhoog, dan zal ik u tonen wat hierna gebeuren moet.'
2. Direct daarop ben ik in de geest; en zie, een troon is in de hemel geplaatst, met Iemand zittend op die troon.
3. En Wie daarop zit heeft het voorkomen als een steen van Jaspis en Sardius; met een regenboog rondom de troon die lijkt op een Smaragd.
4. En vierentwintig tronen rondom de troon en op die tronen zie ik vierentwintig oudsten zitten, gekleed in witte kleding en zij hebben gouden kronen op hun hoofd.
5. Vanuit de troon komen bliksem en donder en geluiden voort. En zeven aangestoken lampen branden voor de troon, dat zijn de zeven geesten van God.
6. Voor de troon is een zee, doorschijnend als kristalglas. En in het midden van de troon en rondom de troon vier levende wezens vol ogen van voren en van achteren.
7. Het eerste wezen lijkt op een leeuw en het tweede wezen lijkt op een kalfje, het derde wezen heeft het gezicht als van een mens en het vierde wezen is als een vliegende arend.
8. En elk van de vier levende wezens heeft zes vleugels aan alle kanten, en vanbinnen zijn zij vol met ogen, en dag en nacht hebben zij geen rust, sprekend: 'Heilig, heilig, heilig, Heer God Die over alles regeert, Die bestaat en Die was en Die komen zal.'
9. En wanneer de wezens majesteit, eer en dankbaarheid zullen geven aan (Hem) Die op de troon zit, aan (Hem) Die leeft tot in alle eeuwigheden,
10. dan zullen alle vierentwintig oudsten languit neerliggen voor (Hem) Die zit op de troon, dan aanbidden zij de Levende tot in alle eeuwigheden, en roepen, hun kronen voor de troon werpend:
11. 'Waardig bent U Heer om de majesteit en de eer en de macht toe te eigenen, want U heeft alle dingen geschapen en omdat U dat wil bestaan zij en zijn zij geschapen.'

Hoofdstuk 5

1. Daarna heb ik in de rechterhand van (Hem) Die op de troon zit een boekrol gezien die aan de binnen en buitenkant beschreven was, verzegeld met zeven zegels.
2. En ik heb een sterke engel gezien die met luide stem roept: 'Wie is het waard om het boek te heropenen en haar zegels los te maken?'
3. En niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was in staat om de rol te openen, laat staan in te zien.
4. Daarop heb ik hevig gehuild omdat niemand waardig was om de boekrol te openen en te lezen, laat staan te begrijpen.
5. En een van de oudsten zegt tegen mij: 'Huil niet, kijk, de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en de zeven zegels ervan te ontsluiten.'
6. En ik kijk, en zie tussen de troon en de vier levende wezens en tussen de oudsten in een Lam opgesteld alsof het geslacht was, het heeft zeven hoorns en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God die in heel de wereld uitgezonden zijn.

7. Hij is naar voren gekomen en heeft het boek uit de rechterhand van (Hem) Die op de troon zit aangenomen.
8. En terwijl Hij de boekrol aangenomen heeft, zijn de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten languit voorover gevallen voor het Lam, ieder heeft citers en gouden schalen vol met reukwerk, wat de gebeden van de heiligen zijn.
9. Daarop zingen zij dit nieuwe lied: 'U bent het waard om de boekrol te nemen en de zegels ervan te openen, want U bent geslacht en heeft ons met Uw eigen bloed voor God gekocht, uit alle stammen en talen en volken en samenlevingen,
10. en heeft ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen op aarde regeren.'
11. En ik heb gekeken en de stem van vele engelen rondom de troon gehoord, en die van de levende wezens en van de oudsten. En het aantal van hen is ontelbaar veel geweest, wel duizenden keer duizenden,
12. die met luide stem zeggen: 'Waardig is het Lam dat geslacht was om de macht en rijkdom en wijsheid en krachtadigheid en eer en majesteit en lof te ontvangen.'
13. En ieder schepsel dat in de hemel is, en op aarde, en onder de aarde, en op zee bestaat, met alles wat daarbinnen bestaat, heb ik horen zeggen: '(Hem) Die op de troon zit en het Lam behoren de lof en de eer en de majesteit en de heerschappij tot in alle eeuwigheid.'
14. En de vier levende wezens hebben: 'Amen!' Gezegd en de vierentwintig oudsten zijn neergebogen en hebben (Hem) Die leeft tot in alle eeuwigheden aanbeden.

Hoofdstuk 6

1. En daarna heb ik gezien dat het Lam een van de zegels geopend heeft. En ik heb een van de levende wezens, met een stem als een donderslag, horen zeggen: 'Kom en zie!'
2. En ik heb een schitterend wit paard gezien en die erop zit heeft een boog en hem is een kroon gegeven en hij is er overwinnend op uit gegaan en zodat overwonnen zou zijn.
3. En toen Hij het tweede zegel geopend heeft, heb ik het tweede levende wezen horen zeggen: 'Kom en zie!'
4. En een ander vurig rood paard is erop uit gegaan. En die daarop zit is het gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat zij elkaar zouden doden en hem is een megazwaard gegeven.
5. En toen Hij het derde zegel geopend heeft, heb ik het derde levende wezen horen zeggen: 'Kom en zie!' En ik heb gekeken en een zwart paard gezien en die erop zit heeft een weegschaal in zijn hand,
6. en ik heb een stem van tussen de vier levende wezens horen zeggen: 'Een dagproductie tarwe voor een dagloon en drie dagproducties gerst voor een dagloon; en doe de olijfolie en de jonge wijn geen kwaad.'
7. En toen Hij het vierde zegel geopend heeft, heb ik het vierde levende wezen horen zeggen: 'Kom en zie!'
8. En ik heb gekeken en een lijkleek paard gezien en die erop zit, zijn naam is de dood, en het dodenrijk vergezeld hem. En hen is de vrijheid gegeven om tot een vierde van de aarde met de speer, met de hongersnood, met de dood en door beestachtige (mensen) op aarde ter dood te brengen.

9. En toen Hij het vijfde zegel opende, heb ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren om het Woord Gods en voor het getuigenis dat zij afgelegd hebben gezien,
10. en zij hebben dit met luide stem geroepen: 'Tot wanneer heilige en oprechte Meester berecht en straft U ons bloedvergieten niet over hen die op de aarde wonen?'
11. En aan iedereen is een schitterend wit gewaad gegeven en hen is gezegd om nog een korte tijd geduldig af te wachten; 'totdat hun mededienstkneden en zielsverwanten vervolmaakt zullen zijn, zij die op het punt staan gedood te worden net als jijzelf.'
12. En ik heb gezien dat Hij het zesde zegel geopend heeft, en heb gezien dat er een geweldige aardbeving was, de zon is zwart als een harig boetkleed geworden en de maan bloedrood,
13. en de sterren aan de hemel zijn op aarde gevallen, zoals een vijgenboom de onrijpe vijgen afwerpt, geschud door een sterke wind.
14. En de hemel is verdwenen zoals een boekrol wordt opgerold, en alle bergen en eilanden zijn in beweging gekomen.
15. En de koningen van de aarde en haar bestuurders en de rijken en de legerleiders en de machthebbers en alle dienaren en alle vrijen hebben zichzelf in de grotten en tussen de rotsen van de bergen verborgen.
16. Dan zeggen zij tegen de bergen en rotsen: 'Val op ons en verberg ons voor de aanblik van (Hem) Die op de troon zit en voor de toorn van het Lam.'
17. Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie zal standgehouden hebben?'

Hoofdstuk 7

1. En na deze dingen heb ik vier engelen zien staan op de vier hoeken van de aarde, de vier winden der aarde tegenhoudend zodat de wind niet over de aarde of de zee of enige boom waait.
2. En ik heb nog een engel gezien die opstijgt van waar de zon opkomt, het zegel van de Levende God vasthoudend. En hij heeft met luide stem tegen de vier engelen geroepen dat het hen gegeven is om de aarde en de zee schade toe te brengen,
3. sprekend: 'Beschadig de aarde of de zee en de bomen niet totdat wij de dienaren van onze God op hun voorhoofden verzegeld hebben.'
4. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de kinderen van Israël.
5. Uit de stam van Juda waren er twaalfduizend verzegeld. Uit de stam van Ruben waren er twaalfduizend verzegeld. Uit de stam van Gad waren er twaalfduizend verzegeld.
6. Uit de stam van Asher waren er twaalfduizend verzegeld. Uit de stam van Naftali waren er twaalfduizend verzegeld. Uit de stam van Manasse waren er twaalfduizend verzegeld.
7. Uit de stam van Simeon waren er twaalfduizend verzegeld. Uit de stam van Levi waren er twaalfduizend verzegeld. Uit de stam van Issakar waren er twaalfduizend verzegeld.
8. Uit de stam van Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld. Uit de stam van Jozef waren er twaalfduizend

verzegeld. Uit de stam van Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld.

9. En hierna heb ik dit gezien, dat er een grote menigte was die niemand heeft kunnen tellen, uit elke natie en stam en van elke afkomst en dialect, staande voor de troon en voor het Lam, gekleed in schitterend witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10. En zij roepen dit met luide stem: 'De bevrijding komt van onze God Die op de troon zit, en van het Lam!'
11. En alle engelen hebben rondom de troon gestaan, met de oudsten en de vier levende wezens en zij zijn met hun gezicht voorover voor de troon neergevallen en hebben God aanbeden,
12. sprekend: 'Dit is het! De lof en de majesteit en de wijsheid en de dankzegging en de eerbied en de macht en het meesterschap van onze God tot in alle eeuwigheid. Amen!'
13. Hierop heeft een van de oudsten naar mij geantwoord met: 'Zij die gekleed zijn in schitterend witte gewaden, wie zijn dat en waar komen ze vandaan?'
14. En ik zei hem: 'Heer, u weet dat.' En hij heeft mij gezegd: 'Dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.'
15. Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel, en (Hij) Die op de troon zit zal hen als een tent overschaduwden.
16. Zij zullen geen honger meer hebben en geen dorst meer lijden, de zon zal niet meer op hen neergevallen kunnen zijn of iets van brandende hitte,
17. want het Lam in het centrum van de troon zal hen weiden en hen de weg wijzen naar de bronnen van levenskrachtig water en God zal elke traan uit hun ogen afwassen.

Hoofdstuk 8

1. En terwijl het zevende zegel geopend is, is er om stilte in de hemel geboden, ongeveer een half uur.
2. En ik heb de zeven engelen die voor God stonden gezien, en aan hen zijn zeven bazuinen gegeven.
3. En er is een andere engel gekomen, staand bij het altaar, een gouden wierookvat vasthoudend; en aan hem is veel wierook gegeven opdat hij het, samen met de gebeden van alle heiligen, zou aanbieden op het gouden altaar dat tegenover de troon is.
4. En de rook van het reukwerk is samen met de gebeden van de heiligen uit handen van de engel tegenover God opgestegen.
5. En de engel nam het wierookvat en heeft dat met vuur van het altaar gevuld en op de aarde gegooid; en er zijn geluiden met donderslagen en bliksems en is een aardbeving ontstaan.
6. En de zeven engelen met de zeven bazuinen hebben zich opgesteld om te bazuinen.
7. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is hagel en vuur met bloed vermengd ontstaan, en dat is op aarde geworpen. En een derde van de bomen is afgebrand en al het groene gras is verbrand.
8. En de tweede engel heeft gebazuind, en iets als een grote berg die van vuur in brand staat is in zee geworpen. En een derde van de zee is bloed geworden,

9. en een derde van de schepsels in de zee, die met een ziel, met een derde van de schepen is vergaan.
10. En de derde engel heeft gebazuind, en uit de hemel is een grote ster brandend als een fakkel gevallen, deze is gevallen op een derde van de rivieren en op de waterbronnen.
11. En de naam van de ster wordt 'Absint' genoemd; dan wordt een derde van de wateren als Absint, en veel mensen sterven aan dit water, omdat het verbitterd maakt.
12. En de vierde engel heeft gebazuind, en een derde van de zon en een derde van de maan en een derde van de sterren is getroffen, zodat een derde van hen donker geworden is en een derde van de dag geen licht heeft, net als de nacht.
13. En ik ben blijven kijken en heb een engel horen vliegen, daar waar de middagzon hoog staat, met luide stem roepend: 'Wee! Wee! Wee! Degenen die op aarde wonen, de bazuinstoten van de overige drie engelen staan op het punt uit te gaan.'

Hoofdstuk 9

1. En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik heb de ster die uit de hemel op aarde gevallen was gezien en hem is de sleutel van de bodemloze put gegeven.
2. En hij heeft de bodemloze put geopend en er is rook opgestegen, als rook uit een megaoven, en de zon en de lucht is door de rook uit die put donker geworden.
3. Vanuit de rook zijn sprinkhanen naar de aarde toegekomen, en hen is het vermogen gegeven dat ook aardse schorpioenen hebben.
4. En hen is gezegd om het gras op aarde niet te beschadigen of iets dat groen is of enige boom, alleen de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.
5. En het is hen gegeven om hen niet te doden, maar dat zij vijf maanden lang gekweld zouden worden. En hun kwelling is als de kwelling door een schorpioen wanneer deze iemand gestoken heeft.
6. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en hem niet vinden. Ja zij zullen fel begeren te sterven en de dood zal voor hen wegvluchten.
7. En de sprinkhanen leken op paarden die voor de strijd zijn opgetuigd, met goud lijkende kronen op hun hoofden en gezichten als de gezichten van mensen.
8. En zij hebben vrouwelijke haren gehad en hun tanden zijn als die van leeuwen geweest.
9. En zij hebben borstpanters als ijzeren panters gehad en het geluid van hun vleugels lijkt op het geluid van strijdswagens die op de strijd afstormen.
10. En zij hebben staarten als schorpioenen, en er zijn angels in hun staarten geweest en het is hen toegestaan om de mensen vijf maanden lang te beschadigen.
11. En zij hebben een leider bij zich, de engel van de afgrond. Zijn hebreeuwse naam is 'Verderf' en in het Grieks betekent de naam 'Vernietiger.'
12. Het eerste 'Wee!' Is voorbij gegaan, zie dat er hierna nog twee weeën aankomen.
13. En de zesde engel heeft gebazuind, en ik heb een stem gehoord, één vanuit de vier horens van het gouden altaar tegenover God,
14. sprekend tegen de zesde engel die de bazuin had: 'Ontketen de vier engelen die vastgebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat.'

15. En de vier engelen zijn ontketend, zij die klaargemaakt waren voor dat uur en die dag en maand en dat jaar, dat zij een derde van de mensen zouden doden.
16. En de omvang van dit leger is het dubbele van tienduizend keer tienduizend. En ik heb hun aantal gehoord.
17. En ik heb de volgende paarden in het visioen gezien, met wie erop zitten, zij hebben vurige zwartrode en zwavelkleurige borstpanters en de hoofden van de paarden zijn als leeuwenkoppen, en uit hun muilen komt vuur en rook en zwavel.
18. Door deze drie is een derde van de mensen gedood, door het vuur en door de rook en door de zwavel die uit hun muilen komt.
19. Want hun autoriteit is gelegen in hun muilen en in hun staarten, omdat hun staarten op slangen lijken, koppen hebbend, en daarmee brengen zij schade toe.
20. En de overige mensen, die niet door deze plagen gedood zijn, hebben geen berouw gehad van de daden die hen uit handen komen, zodat zij geen demonen meer aanbidden en geen gouden en zilveren en bronzen en stenen en houten idolen, die niet in staat zijn om te zien of te horen of te lopen.
21. En zij hebben geen berouw over hun moorden gehad, of over hun medicijnverslavingen, of over hun pornografie, of over hun diefstallen.

Hoofdstuk 10

1. En ik heb nog een andere sterke engel uit de hemel zien afdalen, omringd door een wolk, met een regenboog boven het hoofd en zijn gezicht als de zon, en zijn voeten als vurige pilaren.
2. En in zijn hand heeft hij een boekje gehad dat is heropend; en hij heeft zijn rechtervoet op de zee geplaatst en de linker op het vasteland,
3. en heeft met luide stem als een brullende leeuw geroepen; en terwijl hij geschreeuwd heeft, hebben de zeven donderslagen gesproken, in hun eigen taal.
4. En terwijl de zeven donderslagen in hun eigen taal gesproken hebben, heb ik dat willen opschrijven. En ik heb een stem uit de hemel tegen mij horen zeggen: 'Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op.'
5. En de engel die ik op de zee en het land heb zien staan heeft zijn hand naar de hemel opgeheven,
6. en heeft gezworen bij (Hem) Die leeft tot in alle eeuwigheid, Die de hemel en wat daarin is geschapen heeft en de aarde met wat daartoe behoort, en de zee met wat zich daarin bevindt, dat de tijd niet langer zal bestaan.
7. Maar in de dagen van de klank van de zevende engel, als deze op het punt staat te bazuinen, dan zal het geheim van God tot stand gebracht zijn, zoals Hij dat aan Zijn eigen dienaren de profeten geëvangelizeerd heeft.
8. En de stem die ik vanuit de hemel gehoord heb, heeft opnieuw tot mij gesproken en zegt: 'Ga daarheen! Neem het geopende boekje in de hand van de engel die op de zee en het land staat.'
9. En ik ben naar de engel toe gegaan sprekend: 'Geef mij dat boekje.' Daarop zegt hij tegen mij: 'Pak en verslind het en het zal uw binnenste verbitteren, maar in uw mond zal het zo zoet als honing zijn.'
10. En ik heb het boekje uit handen van de engel aangenomen en het verslonden. In mijn mond heeft het zo

zoet als honing (gesmaakt), en terwijl ik het opgegeten heb is mijn buik bitter geworden.

11. Daarop zegt hij tegen mij: 'U moet opnieuw profeteren over vele volken en samenlevingen en talen en leiders.'

Hoofdstuk 11

1. En mij is een rietstaf gegeven zoals die gebruikt wordt als (straf/meet)roede, en de engel liet (mij) opstaan, zeggende: 'Sta op en meet het heiligdom van God en het (reukoffer)altaar en hen die ervoor aanbidden.

2. En laat de voorhof aan de buitenkant van het heiligdom buiten beschouwing en meet die niet, want deze is aan de samenleving gegeven en tweeënveertig maanden zullen zij de heilige stad onder de voet lopen.

3. En ik zal deze twee getuigen van mij geven en zij zullen twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren, in een sobere rouwzak gekleed.

4. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars zoals die voor de God van de aarde stonden.

5. En ongeacht wie hen iets kwaads aan wil doen, vuur komt uit hun mond naar buiten en verslindt hun vijanden, en ongeacht wie hen iets kwaads aan wil doen, zo iemand moet op deze manier gedood worden.

6. Zij zijn bevoegd om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen dat zij profeteren. En zij zijn bevoegd om het water in bloed te veranderen en de aarde te treffen met iedere ramp, zo vaak zij ook maar willen.

7. En als gevolg van het getuigenis dat zij voltooid hebben, zal het wilde dier dat uit de afgrond opklimt strijd met hen voeren en hen overwinnen en hen doden.

8. En hun gevallen lichamen bevinden zich op de straat van de megastad, die geestelijk Sodom en Egypte genoemd wordt, waar ook onze Heer gekruisigd is.

9. En vanuit de volken en samenlevingen en talen zullen hun lijken drie en een halve dag gezien worden. En zij zullen het niet toestaan dat hun lijken in graven worden gelegd.

10. En zij die op aarde wonen zullen heel blij en uitzinnig om hen zijn, en zij zullen elkaar kado's sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen kwellend getoetst hebben.

11. En na drie en een halve dag is de geest van leven vanuit hun God in hen gekomen en zij zijn op hun voeten gaan staan, en grote angst is om het hart van degenen die dat zien geslagen.

12. En zij hebben een luide stem uit de hemel gehoord die tegen hen zegt: 'Stijg hiernaartoe omhoog.' En zij zijn naar de hemel opgestegen, de wolk in, terwijl hun vijanden hen aanschouwd hebben.

13. En op dat moment ontstond een mega-aardbeving, en het tiende deel van de stad is ingestort en in die aardbeving werden mensen van naam gedood, zeventuizend. En wie overbleef is intens bang geworden en heeft de God van de hemel de eer gegeven.

14. Het tweede 'Wee!' is weggetrokken, zie dat het derde wee snel komt.

15. En de zevende engel heeft gebazuind en er zijn luide stemmen uit de hemel opgekomen, sprekend: 'De heerschappij over de kosmos is begonnen, van onze Heer en van Zijn Christus, en Zij zullen tot in alle eeuwigheid regeren.'

16. En die vierentwintig oudsten die tegenover God op hun tronen zitten, hebben zich met hun gezicht voorover neergeworpen en God aanbeden,

17. zeggend: 'Wij danken U, Heer God Die over alles regeert, Die bestaat en Die was en Die begunstigen zal, want U heeft Uw grote macht bewezen en geregeerd.

18. En de samenleving is tot woede gewekt, en uw gepassioneerde verlangen is geopenbaard, met de tijd dat de doden geoordeeld worden en de beloning aan uw dienaren gegeven wordt, aan de profeten en de heiligen en aan hen die diep ontzag voor Uw Naam hebben, aan de kleinen en de groten, en om hen die de aarde verwoesten vernietigd te hebben.'

19. En het heiligdom van God in de hemel is heropend en de ark van het verbond met Hem is in het heiligdom zichtbaar geworden. En het is begonnen met bliksemen, met geluiden en donderslagen, met een aardbeving en geweldige hagel.

Hoofdstuk 12

1. En er is een geweldig wonderteken aan de hemel verschenen, een vrouw omringd door de zon. Met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren.

2. En zij is zwanger, roept in barensweeën en wordt vreselijk beproefd.

3. En er is een ander teken aan de hemel verschenen, kijk toch! Een mega vuurrode slang, met zeven hoofden en tien horens, en op zijn hoofden zeven diademen.

4. Daarop heeft zijn staart een derde van de sterren aan de hemel meegesleurd en hen op de aarde geworpen. En de slang is voor de barende vrouw gaan staan, om, zodra zij haar kind gebaard zou hebben, dit te verslinden.

5. En zij heeft een mannelijke zoon gebaard die alle volken met een ijzeren scepter zal besturen. En haar kind is snel weggegrist naar God en Zijn troon.

6. En de vrouw is de wildernis in gevlucht waar zij een gebied heeft dat door God voorbereid is, om haar daar twaalfhonderdzestig dagen lang te verzorgen.

7. En er is een gevecht in de hemel ontstaan. Dé Michaël en zijn engelen hebben tegen de slang gevochten. Ook de slang heeft gevochten, en zijn engelen,

8. en zij zijn niet sterk genoeg geweest, in de hemel is er niets meer van hen aangetroffen.

9. En de megadraak, de oude slang, duivel en Satan genoemd die heel de wereldbevolking doet dwalen, die is op de aarde geworpen, en zijn engelen zijn met hem wegge worpen.

10. En ik heb een luide stem in de hemel horen zeggen: 'Nu is de veiligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God begonnen, en de machtige heerschappij van Zijn Christus, omdat de aanklager van onze zielsverwanten, die hen dag en nacht tegenover onze God beschuldigd, is neergeworpen.

11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord dat zij getuigd hebben, en zij hebben niet van hun levende ziel gehouden met de dood als eindpunt.

12. Wees daarom euforisch, u hemelen en wie daarin kamperen. 'Wee!' Hen die op aarde en zee wonen, want de duivel is met grote woede naar u afgedaald, wetend dat hij maar weinig tijd heeft.'

13. En toen de draak besefte dat hij op aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw die de man voortgebracht had.
14. En de vrouw is twee vleugels van de grote arend gegeven, waardoor zij naar haar gebied in de woestijn kon vliegen, waar zij verzorgd wordt, een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het zicht van de slang.
15. En de slang heeft een stortvloed aan water uit zijn mond achter de vrouw aan geworpen, zodat zij meegesleept zou worden door de door hem veroorzaakte rivier.
16. En het land is de vrouw te hulp gekomen, want dit land opende haar mond en heeft de rivier die de draak uit zijn mond heeft laten stromen opgeslokt.
17. En de draak is woedend op de vrouw geworden en is vertrokken om oorlog te voeren met de rest van haar nageslacht, zij die de geboden van God zorgvuldig naleven en zich aan het getuigenis van Jezus Christus houden.

Hoofdstuk 13

1. En ik heb op het zand aan zee gestaan. En ik heb uit de zee een beest op zien komen, met zeven hoofden en tien horens, en op de horens ervan tien diademen en op de hoofden ervan godslasterlijke namen.
2. En het beest dat ik gezien heb is als een panter, het heeft poten als een beer, en een bek als de bek van een leeuw; en de draak heeft daar zijn macht aan gegeven, met zijn troon en grote gezag.
3. En ik heb gezien dat een van de koppen ervan alsof geslacht was; en de slachtwond is genezen; en heel de aarde is zich verwonderend achter dat beest aangegaan.
4. En zij hebben de draak die het beest heerschappij had toegekend aanbeden, en zij hebben het beest aanbeden, sprekend: 'Wie is te vergelijken met het beest, wie kan er oorlog tegen voeren?'
5. En het is een mond vol grootspraak en godslasteringen gegeven. En het is gegeven om tweeënveertig maanden gezag uit te oefenen.
6. En opnieuw heeft het zijn mond met lasteringen naar God toe geopend, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel kamperen.
7. En het is hem gegeven om oorlog te voeren met de heiligen, en om hen te overwinnen. En het werd heerschappij gegeven over elke stam en taal en iedere samenleving.
8. En iedereen die op aarde woont zal het aanbidden, van wie de naam niet stond opgeschreven in de boekrol van Leven van het Lam dat geslacht is vanaf het zaaien van de kosmos.
9. Als iemand een oor heeft, versta dan!
10. Als iemand krijgsgevangenen verzamelt, dan leidt dat tot zijn eigen gevangenschap. Als iemand met het zwaard vermoord, dan zal hijzelf door het zwaard omkomen. Terplekke blijkt het standvastige geduld en vertrouwen van de heiligen.
11. En ik heb een ander beestachtig mens uit de aarde zien opkomen en het had twee hoorns, net als het Lam, en heeft als de draak gesproken.
12. En alles doet hij voor de autoriteit van het belangrijkste beest. En hij bewerkt dat de aarde en wie haar bewonen het belangrijkste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

13. En hij bewerkt grote wondertekens, zodat hij zelfs vuur uit de hemel op aarde laat komen ten aanschouwen van de mensen.
14. En hij doet hen die op de aarde wonen afdwalen vanwege de wondertekens die hem gegeven zijn, onder supervisie van het beest, hen die op aarde wonen aansporend om een afbeelding te maken van het beest dat de slagwond heeft en leeft.
15. En hem is gegeven om de afbeelding van het beest een geest te geven, zodat deze afbeelding van het beest zelfs kan spreken, en ervoor te zorgen dat ongeacht wie de afbeelding van het beest niet aanbeden heeft gedood zou worden.
16. En hij bewerkt dat iedereen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de dienaren, dat hij hen een merkteken op de rechterhand geeft, of op hun voorhoofden,
17. en hierdoor kan niemand kopen of verkopen, behalve als hij het merkteken, of de naam van het beest, of de som van de naam ervan heeft.
18. Daar bestaat de wijsheid. Wie zijn verstand bewaart laat hem het getal van het beest (met stemmen) geteld hebben. Tel op omdat het een man betreft en het totaal ervan is zeshonderd plus zes plus zestig.

Hoofdstuk 14

1. Ik heb gekeken en kijk nou! Het Lam stond op de verschroeide berg en met hem de honderdvierenveertigduizend, met de Naam van Zijn Vader op hun voorhoofden geschreven.
2. En ik heb een geluid uit de hemel horen komen, alsof er veel water stroomde, en een geluid van een hevige donderslag; en ik hoorde het geluid van harpisten die op hun harpen spelen.
3. En zij zingen een nieuw lied tegenover de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten. En niemand heeft dat lied kunnen leren, behalve de honderdvierenveertigduizend, zij die van de aarde vrijgekocht waren.
4. Zij zijn het die zich niet verontreinigd hebben met vrouwen, want zij zijn maagdelijk. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook heen gaat. Zij zijn als 'eerste vruchten' uit de mensheid 'op de markt gekocht' voor God en voor het Lam.
5. En in hun mond is geen bedrog aangetroffen; want zij zijn smetteloos voor Gods troon.
6. En ik zag nog een engel op het hoogste punt aan de hemel vliegen, hij heeft de eeuwig goede boodschap, om die aan wie op aarde wonen als goed nieuws te verkondigen, ja aan elke samenleving en stam en taal en elk volk,
7. sprekend met luide stem: 'Heb grote eerbied voor God en verheerlijk Hem, want het uur van Zijn vonnis is aangebroken, en aanbid (Hem) Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.'
8. En nog een engel is gevolgd, sprekend: 'Gevallen, gevallen is de grote stad Babel, vanwege haar hartstochtelijke wijn van overspel die zij alle samenlevingen heeft laten drinken.'
9. En een derde engel is hen opgevolgd, sprekend met luide stem: 'Als iemand het beest aanbidt en zijn afbeelding, en een kenmerk op zijn voorhoofd ontvangt, of op zijn hand,

10. dan zal zo iemand drinken van de hartstochtelijke wijn van God, onvermengd ingeschonken in Zijn strafbeker, en gefolterd worden door vuur en zwavel ten overstaan van de heilige engelen en ten overstaan van het Lam.

11. En de rook van hun foltering stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en de afbeelding ervan aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, ook ieder die het teken van zijn naam ontvangt.

12. Daar blijkt de standvastigheid van de heiligen. Daar zijn zij die de geboden van God en het vertrouwen op Jezus bewaren.'

13. En ik heb een stem uit de hemel tegen mij horen zeggen: 'Schrijf op: 'Gelukkig de doden die vanaf nu om de Heer sterven. Ja, zegt de Geest, dat zij zich herstellen van hun harde werken, want hun resultaten gaan met hen mee.'''

14. Opnieuw heb ik gekeken en kijk nou! Een witte wolk, en op de wolk was iemand die lijkt op de Mensenzoon gaan zitten, met een gouden krans op Zijn hoofd en in Zijn hand een scherpe sikkel.

15. En een andere engel is uit het heiligdom gekomen, roepend met een luide stem naar (Hem) Die op de wolk zit: 'Zet Uw sikkel in en oogst, want voor U is het uur om te oogsten gekomen, want de oogst van de aarde is rijp geworden.'

16. En (Hij) Die op de wolk zit heeft Zijn sikkel over de aarde geslagen en de aarde is gemaaid.

17. En er is nog een engel uit het heiligdom dat in de hemel is gekomen, ook met een scherpe sikkel.

18. En een andere engel is bij het altaar vandaan gekomen, degene die macht heeft over het vuur, en hij roept het volgende met een geweldige schreeuw naar degene met de scherpe sikkel: 'Zet uw scherpe sikkel in en verzamel de trossen van de wijngaard op aarde, want de druiven ervan zijn rijp geworden.'

19. En de engel heeft zijn sikkel over de aarde geslagen en heeft de rijpe vruchten van de wijngaard op aarde ingezameld en heeft die in de wijnpers van Gods hartstochtelijke woede geworpen.

20. En de wijnpers is buiten de stad getreden, en er is bloed uit de wijnpers gestroomd tot aan de teugels van de paarden, ongeveer driehonderd kilometer ver.

Hoofdstuk 15

1. En ik heb nog een groot en wonderlijk teken in de hemel gezien, zeven engelen met de laatste zeven rampen, want hierdoor is de woede van God geblust.

2. En ik heb iets gezien dat leek op een heldere zee vermengd met vuur, en zij die het beest met zijn afbeelding en zijn kenmerk en het aantal van zijn naam overwonnen hebben stonden op die heldere zee, harpen van God vasthoudend.

3. En zij zingen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam dat luidt: 'Groot en bewonderenswaardig zijn Uw werken Heer God Die over alles regeert, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, U Heerser over de heiligen.

4. Wie zou U totaal niet eerbiedigen Heer en Uw Naam verheerlijken? (Want Die alleen is heilig.) Want alle volken zullen komen en tegenover U aanbidden, omdat Uw rechtvaardige daden bekend geworden zijn.'

5. En hierna heb ik gekeken, en zie! Het heiligdom van de tabernakel met bewijzen in de hemel is heropend.

6. En de zeven engelen die de zeven rampen hebben zijn uit het heiligdom gekomen, gekleed in schoon en stralend linnen, en omgord met gouden gordels rondom de borst.

7. En een van de vier levende wezens heeft aan de zeven engelen zeven gouden schalen gevuld met de hartstochtelijke woede van de eeuwig en altijd Levende God gegeven.

8. En het heiligdom is doortrokken vanwege de rook van de lofprijzing aan God, en vanwege Zijn kracht. En niemand is in staat gebleken om de tempel binnen te gaan, totdat de zeven rampen van de zeven engelen beëindigd zijn.

Hoofdstuk 16

1. En ik hoorde een luide stem vanuit het heiligdom tegen de zeven engelen spreken: 'Ga en giet de schalen met de hartstochtelijke woede van God uit over de aarde.'

2. En de eerste is vertrokken en heeft zijn schaal over de aarde gegoten en het is tot een kwaadaardig en kwellend gezwel geworden onder de mensen die het merkteken van het beest hebben en hen die zijn evenbeeld aanbidden.

3. En de tweede engel heeft zijn schaal over de zee gegoten. En deze is als het bloed van een lijk geworden, en elke levende ziel in zee is gestorven.

4. En de derde engel heeft zijn schaal over de rivieren en op de waterbronnen gegoten. En deze zijn bloed geworden.

5. En ik heb de engel van de wateren horen zeggen: 'U bent Rechtvaardig Heer, Die bestaat Die was en Die verkiesbaar is, omdat U hen uitgekozen heeft;

6. omdat zij het bloed van de heiligen en de profeten vergoten hebben, dus heeft U hen bloed te drinken gegeven; want zij verdienen het.'

7. En ik heb een ander bij het altaar vandaan horen zeggen: 'Ja Heer God Die over alles regeert, waarachtig en rechtvaardig zijn Uw keuzes.'

8. En de vierde engel heeft zijn schaal over de zon uitgegoten; en deze is gegeven om de mensen met vuur te verzengen.

9. En de mensen zijn verbrand door de verzengende hitte, en zij hebben het de Naam van God verweten, Die de mogelijkheid van deze rampen heeft, en zij hebben geen berouw getoond door Hem te verheerlijken.

10. En de vijfde engel heeft zijn schaal over de troon van het beest uitgegoten. En het machtsgebied ervan is in duisternis gehuld geraakt, en zij kauwden op hun tongen van ellende;

11. en zij hebben het aan de God van de hemel verweten, vanwege hun pijnigingen en hun open zweren, en zij hebben geen berouw gehad over hun daden.

12. En de zesde engel heeft zijn schaal over de grote rivier Eufraat uitgegoten. En het water ervan is opgedroogd, om de weg van de koningen uit het oosten te bereiden.

13. En uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet heb ik drie onreine geesten, lijkend op kikkers, zien komen.

14. Want het zijn de geesten van demonen die de tekenen veroorzaken, ze trekken er op uit naar de aardse heersers, zelfs naar de hele wereldbevolking, om hen te verzamelen voor de veldslag op die grote dag van God, Die heerst over alles.

15. (Zie ik kom als een zakkenroller, gezegend degene die waakt en zorgvuldig op zijn kleding let, zodat hij niet naakt rondwandelt, en men zijn schaamte ziet.)
16. En hij heeft hen verzameld op de plaats die in het Hebreeuws “heuvel van de aanvallende menigte” wordt genoemd.
17. En de zevende engel heeft zijn schaal over de atmosfeer uitgegoten. En er is een luide stem uit het heiligdom in de hemel gekomen, vanaf de troon, sprekend: ‘Het is zover!’
18. En er zijn geluiden en donderslagen en bliksems ontstaan, met het ontstaan van een mega-aarbeving, een die nog niet ontstaan is sinds dat er mensen op aarde ontstaan zijn, zo groot is deze aardbeving, zo gigantisch!
19. En zo is het gebeurd dat de grote stad in drieën verdeeld is, en dat de samenlevingen zijn ingestort. En het grote Babylon is tegenover God in herinnering gebracht, om haar de beker met de hartstochtelijk brandende wijn van Hem te geven.
20. En elk eiland is weggevlucht, en de bergen zijn niet meer gevonden.
21. Dan komt een megahagel met een gewicht van minstens 45 kg vanuit de lucht op de mensen neer, en de mensen hebben God deze hagelplag verweten, omdat deze megaplaga zeer hevig is.

Hoofdstuk 17

1. En een van de zeven engelen is met de zeven schalen naar mij toegekomen, en heeft met mij gesproken, hij zegt tegen mij: ‘Kom hier dan zal ik u het vonnis van de grote hoer, die de vele wateren bezet houdt, tonen;
2. met wie de heersers van de aarde overspel gepleegd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.’
3. En hij bracht mij door de Geest naar een eenzame plaats. Daar heb ik een vrouw op een dieprood beest, vol met godslasterlijke namen, zeven koppen en tien horens, zien zitten.
4. En de vrouw ging gekleed in purper en dieprood en was vol met goud, edelstenen en parels versierd, zij heeft een gouden beker in haar hand, gevuld met de gruwelijkheden en onreinheden van haar hoererijen.
5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: ‘Geheim, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en gruwelijkheden op aarde.’
6. En ik heb gezien dat de vrouw dronken is van het bloedvergieten van de heiligen en van het bloedvergieten van de getuigen van Jezus. En ik heb mij toen ik haar zag, met grote verbazing verwonderd.
7. En de engel heeft mij gezegd: ‘Waar bent u verbaasd over? Ik zal u het geheim vertellen van de vrouw en het beest dat haar draagt, de zeven koppen en tien horens die het heeft.
8. Het beest dat u gezien heeft, dat was, en bestaat niet, en het staat op het punt op te klimmen uit de afgrond, en gaat ten onder. En zij die op aarde wonen zullen verwonderd zijn, van wie de namen niet vanaf de grondlegging van de wereld zijn opgeschreven in de boekrol van het Leven, kijkend naar het beest, dat was, en niet bestaat, hoewel het er is.
9. Hier gaat het om denkkraft die wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zelf is gaan zitten.

10. En het zijn zeven heersers, vijf zijn gevallen, één is er, en de ander is nog niet gekomen. En als deze komt is het nodig dat hij zwak is gebleven.
11. En het beest dat geweest is, en niet bestaat, dat is ook de achtste, en het komt bij de zeven vandaan, en gaat de ondergang tegemoet.
12. En de tien horens die u gezien hebt zijn tien heersers, die de heersende macht nog niet eerder gegrepen hebben, maar voor een bepaald moment de macht als heerser grijpen onder het beest.
13. Zij trekken één conclusie, en geven hun macht en vrijheid van handelen over aan het beest.
14. Zij zullen oorlog voeren met het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, omdat Hij de Heer van de heren en de Heerser over de heersers is, met de geroepen en uitgekozenen en getrouwen die onder Hem zijn.’
15. Ook zegt hij tegen mij: ‘De wateren die u zag, waar de hoer op zit, zijn volken en menigten, hele samenlevingen en talen.
16. En de tien horens die u op het beest gezien hebt, die zullen de hoer haten, en een puinhoop van haar maken en (haar) uitkleden, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.
17. Want God heeft op hun harten gelegd om Zijn oordeel te volbrengen en dat zij één conclusie trekken, zodat zij hun heerschappij aan het beest geven, totdat de woorden van God tot stand gebracht zijn.
18. En de vrouw die u gezien heeft is de grote stad, ze voert heerschappij over de heersers op aarde.’

Hoofdstuk 18

1. En na deze dingen heb ik nog een engel uit de hemel zien afdalen, met grote macht. En de aarde is verlicht door zijn uitstraling.
2. En hij heeft krachtig geroepen, met luide stem sprekend: ‘Gevallen! Gevallen! Is het grote Babylon, en het is een woonplaats voor demonen geworden, en een gevangenis voor alle onreine geesten, en een gevangenis voor alle onreine en afschuwwekkende vogels.
3. Omdat alle volken van de ophitsende wijn van haar ontucht gedronken hebben en de heersers op aarde zich overgegeven hebben aan ontucht met haar, en de handelaars op aarde rijk zijn geworden van haar decadente losbandigheid.’
4. En ik heb nog een stem vanuit de hemel horen zeggen: ‘Trek uit haar weg mijn volk, zodat u niet deelneemt aan haar zonden, zodat u haar rampen ook niet terugkrijgt.
5. Want haar zonden zijn tot aan de hemel met elkaar verbonden, en God heeft Zich haar onrechtvaardige daden herinnerd.
6. Vergeld haar zoals zij u ook vergolden heeft en verdubbel haar het dubbele naar haar daden. Mix het dubbele in haar eigen mengbeker.
7. Geef haar net zoveel foltering en ellende als dat zij zichzelf verheven en losbandig gedragen heeft. Omdat zij in haar hart zegt: ‘Ik woon als een koningin, en ben geen weduwe, en rouw heb ik al zeker niet gezien.’
8. Daarom zullen haar rampen op een dag komen, dood en rouw met hongersnood, en door het vuur zal zij verteerd worden, want de sterke Heer God oordeelt haar.

9. Dan zullen de aardse heersers die ontucht met haar gepleegd hebben en losbandig geleefd hebben om haar huilen, en ze slaan zich op de borst van verdriet als zij de rook van haar verbranding zien,

10. staande in de verte, uit angst voor haar pijnlijke beproevingen sprekend: 'Wee! Wee! Over de grote stad Babylon, die sterke stad, want in één uur is uw vonnis gekomen.'

11. Dan huilen en rouwen ook de aardse handelaars over haar, want niemand koopt hun koopwaar meer.

12. Koopwaar van goud, en zilver, en kostbare edelsteen, en parels, en fijn wit linnen, en purper, en zijde, en scharlaken, en veelsoortig bewerkt citrushout, ook verscheidene ivoren gereedschappen, en allerlei werktuigen van het kostbaarste hout, van koper en ijzer en marmer.

13. Met kaneel, en reukwerk, en mirrezalf, met wierook, en wijn, en olijfolie, en bloem, en graan, en dieren, en schapen, en paarden, en reiswagens, en lichamen, en zielen van mensen.

14. En de rijpe vruchten die uw ziel begeerde zijn van u afgenomen, ook alle pracht en praal is van u afgenomen, en niet langer, nooit meer zult u dit nog ervaren.

15. De groothandelaars hiervan, zij die rijk van haar geworden zijn, zullen ver weg van haar staan, uit angst voor haar pijnlijke beproevingen, jammerend en klagend,

16. en sprekend: 'Wee! Wee! Die grote stad, die gekleed ging in fijn wit linnen, purper en scharlaken, rijk versierd met goud en edelstenen en parels, want in één uur is al die grote rijkdom verwoest.'

17. Ook iedere stuurman en iedereen op de vrachtschepen, de passagiers en de matrozen, wie ook maar op zee handel drijft, is veraf blijven staan,

18. en heeft dit bij het zien van de rook van haar verbranding uitgeroepen: 'Waarmee is deze grote stad te vergelijken?'

19. En zij hebben stof over hun hoofden gestrooid en het volgende jammerend en klagend geschreeuwd: 'Wee! Wee! Die grote stad, door wie iedereen, die schepen op zee heeft, rijk geworden is van haar kostbaarheden, want zij is in één uur verwoest.'

20. Wees blij over haar, hemel en heilige zendingen, met de profeten, want God heeft uw vonnis op haar neer doen komen.'

21. En een sterke engel heeft een steen zo groot als een molensteen opgetild en deze in zee geworpen, sprekend: 'Zo zal de grote stad Babylon plotseling gewelddadig aangevallen worden en daarna nooit meer gevonden worden.'

22. Zoals ook de klank van harpisten, en van muzikanten, en van fluitisten, en van trompettisten, niet langer in u te horen zal zijn, en iedere producent met welke vaardigheid dan ook, voortaan niet meer in u te vinden is, of het geluid van de molen dat niet langer in u te horen is.

23. Ook geen olielamp zal nog langer in u schijnen, of de stem van bruidegom en bruid in u te horen zijn; want uw groothandelaren zijn de bestuurders der aarde geweest, want door uw 'verdovende middelen' zijn alle volken van de rechte weg afgeleid.

24. En in haar is het bloedvergieten van profeten en heiligen aangetroffen, en van iedereen die op aarde afgeslacht is.'

Hoofdstuk 19

1. En hierna heb ik de stemmen van een geweldig grote menigte in de hemel gehoord die zegt: 'Halleluyah! Wat een bevrijdende en schitterende en achtenswaardige Heer onze God!'

2. Want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn vonnissen, omdat Hij de grote hoer, die de aarde met haar ontucht te gronde gericht heeft, gevonnist heeft, en Hij uit haar handen het bloed van Zijn dienaren verdedigd heeft.'

3. En nogmaals zeiden zij: 'Halleluyah! En haar rook stijgt voor eeuwig en altijd op.'

4. En de vierentwintig oudsten zijn voorover gevallen, met de vier levende wezens, en zij zijn eerbiedig voor God Die op de troon zit neergebogen, zeggend: 'Amen! Halleluyah!'

5. Dan zegt een stem bij de troon vandaan: 'Hulde aan onze God al Zijn dienaren, en wie Hem eerbiedigen, met de kleinen en de groten!'

6. En ik heb iets als stemmen van een talrijke menigte gehoord, samen met het geluid van vele wateren en met het geluid van zware donderslagen, sprekend: 'Halleluyah! Want de Heer God Die macht heeft over alles heeft geregeerd!'

7. Laten wij blij zijn en een gat in de lucht springen, en Hem hoogachten, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft haarzelf in gereedheid gebracht,

8. en het is haar gegeven om zich te kleden in schoon en stralend fijn linnen. Want dat fijne linnen zijn de rechtvaardigde daden van de heiligen.'

9. Daarop zegt hij tegen mij: 'Schrijf! Gezegend zijn zij die uitgenodigd zijn voor de maaltijd van de bruiloft van het Lam.' Ook zegt hij tegen mij: 'Dit zijn waarachtige woorden van God.'

10. En ik ben voor zijn voeten neergevallen om eerbiedig voor hem neer te buigen, waarop hij reageert: 'Ziet u niet dat ik een mededienaar van u ben en van uw zielsverwanten die zich aan het getuigenis van Jezus houden. Buig eerbiedig neer voor God, want getuigen van Jezus is de Geest van profetie.'

11. En ik heb gezien dat de hemel weer open gegaan is, en zie! Een schitterend wit paard, met Hem Die erop zit, Trouw en Waarachtig genoemd, en Hij vecht en oordeelt uit rechtvaardigheid.

12. En Zijn ogen zijn als bliksemend vuur, met op Zijn hoofd vele diademen; een geschreven Naam bezittend die niemand dan Hijzelf begrijpt,

13. gekleed in een gewaad dat in bloed is gedompeld; en Zijn Naam wordt 'Het Woord van God' genoemd.

14. En de legers in de hemel zijn Hem op schitterend witte paarden gevolgd, gekleed in fijn linnen, verblindend wit en schoon.

15. En uit Zijn mond komt een scherpe speer naar buiten, om daarmee de samenleving neer te slaan. En Hij zal hen met een ijzeren staf hoeden. En Hij treedt de wijnpers met de hartstochtelijke wijn en de heftige woede van God Die over alles heerst.

16. En op Zijn bovenkleding en dij staat geschreven: 'Heerser over heersers en Meester over meesters.'

17. En ik heb een engel op de zon zien staan en hij heeft dit met luide stem geroepen: 'Alle vogels die hoog in de lucht vliegen: 'Kom en verzamel voor het diner van de Grote God,

18. waar u het vlees van heersers eet, en het vlees van legerleiders, en het vlees van machtigen, en het vlees van paarden, en van wie daarop zitten, ja het vlees van iedereen, zowel vrijen als slaven, zowel kleinen als groten.’

19. En ik heb gezien dat de aardse heersers zich met hun legers verzameld hadden om oorlog te voeren met Wie op het paard zit, en met Zijn legers.

20. En het beest is gevangen genomen, en samen met hem de valse profeet die wondertekenen voor hem gedaan heeft, (door wie zij die het merkteken van het beest aangenomen hebben misleid zijn, met degenen die zijn afbeelding aanbidden) beide zijn zij levend in het meer dat van vuur en zwavel brand geworpen.

21. En de rest is gedood door de speer van Wie op het paard zit, dat wat uit Zijn mond komt, en alle vogels zijn verzadigd geraakt van hun vlees.

Hoofdstuk 20

1. En ik heb een engel uit de hemel zien afdalen, de sleutel van de afgrond vasthoudend, en met een grote ketting in zijn hand.

2. En hij heeft de draak vastgepakt, de oude slang, die de duivel en Satan is, en heeft hem duizend jaar vastgebonden,

3. en in de afgrond geworpen, en hem opgesloten, met een verzegeling boven zich, zodat hij de samenleving niet langer zou doen dwalen, totdat de duizend jaar voorbij zijn; en hierna is het nodig dat hij voor korte tijd wordt losgemaakt.

4. En ik heb tronen gezien, en wie daarop gezeten hebben, en het gerechtsoordeel is hen gegeven. Ook de zielen van degenen die onthoofd waren om het getuigen van Jezus, en om het woord van God, en wie het beest niet aanbeden heeft, laat staan de afbeelding ervan, en wie het merkteken niet op het voorhoofd ontvangen heeft, of op hun hand, en zij leefden en regeerden duizend jaar met Christus.

5. Maar de overige doden leefden niet opnieuw totdat de duizend jaar voorbij zijn. Dit is de eerste opstanding.

6. Gelukkig en heilig degene die deel heeft aan de eerste opstanding. Daarover heeft de tweede dood geen gezag, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en duizend jaar met Hem regeren.

7. En als de duizend jaar voorbij zijn zal Satan uit zijn gevangenis losgelaten worden,

8. en hij zal eropuit trekken om de samenlevingen tot aan de vier uithoeken op aarde te misleiden, van Gog en van Magog, om hen voor de oorlog te verzamelen; van wie het aantal is als het zand van de zee.

9. En zij zijn opgeklommen over de breedte van de aarde, en hebben het kamp van de heiligen en de geliefde stad omsingeld.

10. En vuur van God is uit de hemel afgedaald en heeft hen verteerd. En de duivel die hen misleid is in het meer met vuur en zwavel geworpen, de plaats van het beest en de valse profeet. En zij zullen dag en nacht tot in alle eeuwigheid gepijnigd worden.

11. En ik heb een stralend witte grote troon gezien, en (Hij) Die daarop zit, voor Wiens aangezicht de hemel en aarde weggevluht zijn, en er is geen ruimte meer voor hen gevonden.

12. En ik heb de doden gezien, klein en groot, staande voor God terwijl boekrollen heropend werden; en nog een

boekrol is open gemaakt, dat is die van het Leven. En de doden zijn gescheiden op grond van wat in de boekrollen was opgeschreven, vanwege hun daden.

13. En de zee heeft de doden die in haar waren gegeven, en de dood en het dodenrijk hebben de doden bij hen vandaan gegeven. En zij zijn gescheiden, ieder vanwege zijn daden.

14. En dood en het dodenrijk zijn in het meer van vuur en zwavel geworpen; dit is de tweede dood.

15. En wanneer iemand niet in de boekrol van het Leven stond opgeschreven, is hij in het vurige meer geworpen.

Hoofdstuk 21

1. En ik heb een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan, en er bestaat geen zee meer.

2. En ik Johannes heb de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, gezien, afdalend bij God uit de hemel vandaan, voorbereid zoals een bruid is getooid voor haar man.

3. En ik heb een luide stem vanuit de hemel gehoord die zegt: ‘Zie, de tent van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen kamperen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hún God.

4. En God zal alle tranen uit hun ogen afwassen, en dood zal er niet meer zijn. Ook rouwen, of het uitschreeuwen, of zwoegen zal er niet meer zijn. Want de eerste dingen zijn geweest.’

5. En (Hij) Die op de troon zit heeft gezegd: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw.’ En Hij vervolgt tegen mij: ‘Schrijf op, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.’

6. Verder zegt Hij tegen mij: ‘Het is begonnen, ik ben de α en de ω , het Begin en het Eindpunt. Ik zal de dorstige gratis uit de bron van het water des levens geven.

7. Wie overwint zal alles beërven, en ik zal God voor hem zijn, en hij zal een zoon voor mij zijn.

8. Maar de angstigen en ongelovigen en verachtelijken en moordenaars en wie zich als hoer verkopen en de gifmengers en afgodendienaars en iedereen die een leugenaar is, hun deel is in het meer dat van vuur en zwavel brandt, wat de tweede dood is.’

9. En één van de zeven engelen is naar mij toe gekomen, hij heeft de zeven schalen die gevuld zijn met de zeven laatste rampen, en heeft het volgende tegen mij gezegd: ‘Kom hier! Dan zal ik u de bruid, de vrouw van het Lam tonen.’

10. En hij heeft mij in de Geest weggedragen naar een mega hoge berg en heeft mij de stad getoond, de grote, het heilige Jeruzalem dat van bij God neerdaalt uit de hemel,

11. de verheven staat van God bezittend. En de lichtbron ervan is als van een kostbare steen, als een steen van Jaspis zo helder als kristal.

12. En zij heeft een megahoge muur, heeft twaalf poorten, en twaalf engelen bij de poorten, met namen beschreven, namelijk die van de twaalf stammen van de zonen van Israël.

13. Met aan de oostkant, drie poorten; aan de noordkant, drie poorten; aan de zuidkant, drie poorten; aan de westkant, drie poorten.

14. En de muur van de stad heeft twaalf funderingen, met daarin de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

15. En degene die met mij spreekt heeft een gouden rietstaf, om de stad mee op te meten, met de poorten ervan, en de muur ervan.

16. En de stad heeft een vierkante ligging. En de lengte ervan is gelijk aan de breedte. En hij heeft de stad met de staf op twaalfduizend stadiën gemeten. Zowel de lengte als de breedte als de hoogte van haar zijn gelijk.

17. En hij heeft de muur hondervierenveertig el (dik) gemeten, de maat van een mens, dat is (zoals) de engelen zijn.

18. En de samenstelling van haar muur is van Jaspis; en de stad zuiver goud, als schoon glas.

19. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelstenen versierd. Het eerste fundament, Jaspis; het tweede, Saffier; het derde, Kornalijn; het vierde, Smaragd;

20. het vijfde, Sardonyx; het zesde, Sardius; het zevende, Chrysoliet; het achtste, Beryl; het negende, Topaas; het tiende, Chrysopaas; het elfde, Hyacinth; het twaalfde, Ametist.

21. En de twaalf poorten, twaalf parels; en elk van de afzonderlijke poorten was uit één parel; en de zuiver gouden straat van de stad, als doorzichtig glas.

22. En ik heb in haar geen heiligdom gezien, want de Heer God Die over alles regeert is het heiligdom van haar, en het Lam.

23. En de stad heeft de zon niet nodig, of de maan, om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het Lam.

24. En de samenlevingen die gered zijn zullen in het licht ervan wandelen; en de koningen van de aarde brengen hun eerbetoon en hun hoogachting binnenin haar.

25. En de poorten ervan zijn overdag nooit gesloten (want er zal daar geen nacht zijn), en zij zullen het eerbetoon en de hoogachting van de volken binnenin haar brengen.

26. En nooit komt iemand die onrein is, of (wie) iets gruwelijks en onwaarachtigs maakt, binnenin haar, behalve zij die opgeschreven zijn in de boekrol van het Leven van het Lam.

Hoofdstuk 22

1. En hij heeft mij een schone rivier met het water des levens getoond, helder als kristal, ontspringend vanuit de troon van God en van het Lam.

2. Midden in haar straat, en langs de rivier, aan de ene en de andere kant, is een boom des levens, twaalf vruchten voortbrengend, afhankelijk van de maand wordt één vrucht ervan gedragen. En de bladeren ervan zijn voor de genezing van de volken.

3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zullen erbinnen zijn. En Zijn dienaren zullen Hem dienen,

4. en zij zullen Zijn gezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

5. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp of licht van de zon nodig, want de Heer God verlicht hen; en zij zullen voor eeuwig en altijd regeren.

6. En hij heeft (namens Jezus) tegen mij gezegd: 'Deze woorden zijn betrouwbaar en waar; en God de Heer van de heilige profeten heeft Zijn engel gestuurd om Zijn dienaren te tonen wat snel moet beginnen.

7. Zie, ik kom snel. Gelukkig degene die de woorden van profetie in deze boekrol bewaakt.'

8. En ik, Johannes zie en hoor dit allemaal. En terwijl ik luister en kijk, ben ik aan de voeten van de engel die mij deze dingen toont neergevallen.

9. Dan zegt hij mij: 'Staar niet!' Want ik ben een mededienaar van u, en van de profeten uw verwanten, en van hen die de woorden van deze boekrol bewaken; aanbid God!'

10. Ook zegt hij tegen mij: 'Verzegel de profetische woorden in deze boekrol niet, want de tijd dringt.

11. Wie onrecht doet blijf maar onrechtvaardig doen; wie vuil is blijf maar vuil; en de rechtvaardige, blijf maar rechtvaardigheid tonen; en de heilige ga maar door met heiliging.

12. En zie, ik kom snel, met mijn beloning bij mij, om ieder uit te betalen voor wat zijn werk zal zijn.

13. Ik ben de A en de Ω, het Begin en het Eindpunt. de Hoogste en Laagste.

14. Gezegend zijn zij die Zijn opdrachten uitvoeren. Want zij beschikken over de boom des levens, en zij gaan de stad binnen door haar poorten.

15. Maar buiten blijven de honden en de gifmengers en wie zich als hoer verkopen en de moordenaars en de afgodendienaars, en iedereen die liefheeft en doet wat nep is.

16. Ik Jezus heb mijn engel gezonden om deze dingen over de kerken aan u allen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de stralende Ster vroeg in de ochtend.

17. En de Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' En wie luistert zeg ook: 'Kom!' En wie dorst lijdt: 'Kom!' En wie dat graag wil, pak het water van leven, gratis.

18. Want samen met anderen getuig ik aan iedereen die luistert naar de profetische woorden in deze boekrol, als iemand er iets aan toevoegt, dan zal God over hemzelf de plagen die in deze boekrol beschreven zijn toevoegen.

19. En als iemand woorden uit deze profetische boekrol weglaat, dan zal God zijn aandeel uit de boekrol des levens weglaten, en uit de heilige stad, en dat wat in deze boekrol beschreven is.'

20. (Hij) Die deze dingen getuigt zegt: 'Zeker, ik kom snel. Amen.' Ja, kom! Heer Jezus.

21. De genade van onze Heer Jezus Christus (is) te midden van u allemaal. Amen.