

Prediking van Petrus¹

fragmenten uit citaten

Fragment 1.

(H) Er is één God Die alles gemaakt heeft door Zijn Zoon

Petrus zegt in zijn prediking: ² 'Weet dan dat er één God is die het begin van alle dingen gemaakt heeft en de macht heeft over haar einde.'

En: 'De Onzichtbare Die alles ziet, Die niet te bevatten is maar alles omvat, Die niets nodig heeft, van Wie alle dingen afhankelijk zijn en ter wille van Wie zij bestaan, onbegrijpelijk, eeuwigdurend, onvergankelijk, ongeschapen, Die alle dingen gemaakt heeft door het Woord van Zijn kracht... dat is de Zoon.'

(G) Het waarachtig aanbidden van God, als Christenen

Hij gaat verder: 'Deze God aanbidt u, niet zoals de Grieken dat doen,' waarmee hij laat zien dat wij en de goede Grieken dezelfde God aanbidden, hoewel niet met kennis omdat zij de overlevering van de Zoon niet hadden. 'Aanbidt niet,' zegt hij, 'zoals de Grieken dat doen.' Hij zegt niet de god die de Grieken aanbidden, hij wilde de wijze van de aanbedding van God veranderen en niet een andere God verkondigen. Wat wordt dan bedoeld met 'zoals de Grieken dat doen?' Petrus zelf zal het uitleggen want hij vervolgt: 'Afgedwaald door onwetendheid en God niet kennend zoals wij dat doen, met een volmaakte kennis, waarmee Hij de dingen waarover Hij hen macht gegeven heeft vormde om te gebruiken; hout en steen, koper en ijzer, goud en zilver volgens de gebruiksmogelijkheden van het materiaal. Zij stelden (echter) dingen op die minderwaardig waren aan hun bestaan en aanbaden ze. En de dingen die God hen gegeven heeft tot voedsel; de vogels in de lucht en de schepselen die zwemmen in de zee of kruipen over de aarde, wilde beesten en het viervoetig vee in het veld, ook wezels en muizen, katten, honden en apen, ja hun eigen eten slachtoffers zij als offergave aan etenswaren, zij offeren dode dingen aan dode (dingen) als aan goden, zo tonen zij ondankbaarheid aan God en ontkennen door deze gebruiken dat Hij bestaat.' Hij gaat verder op deze manier: 'Aanbid Hem ook niet zoals de Joden dat doen, want zij, die denken dat zij alleen God kennen, maar Hem niet kennen, zij dienen engelen en aartsengelen, de maand en de maan, en als geen maan te zien is, dan vieren zij de eerste sabbat niet zoals die genoemd wordt, ook houden zij zich niet aan de nieuwe maan of aan de dagen van het ongegiste brood, of het feest (van loofhutten?), of de grote dag (van de verzoening).'

Dan eindigt hij met wat wel vereist is: 'Leert u dus op een heilige en rechtvaardige manier wat wij aan u overleveren, houd u daaraan, God aanbeddend door Christus op een nieuwe manier. Want in de Schriften hebben wij gevonden dat de Heer gezegd heeft: *'Zie ik sluit een nieuw verbond met u dat niet is zoals het verbond met uw voorvaders op de berg Horeb.'*³ Dat nieuwe heeft Hij met ons gesloten, want de wegen van de Grieken en de Joden zijn oud, maar wij zijn degenen die Hem aanbidden op een nieuwe manier, als een derde generatie, Christenen.'⁴

Fragment 2.

(G) Gebod om de wereld in te trekken

Daarom zegt Petrus dat de Heer tegen de apostelen zegt: *'Als iemand van Israël berouw wil tonen door mijn Naam,*

dan zullen zijn zonden hem vergeven worden. Na twaalf jaar moet u de wereld ingaan anders zou iemand nog zeggen: 'Wij wisten er niet van.'

Fragment 3.

In de prediking van Petrus zegt de Heer: *'Ik kies u twaalf uit en heb u waardig bevonden om de leerlingen van mij te zijn die de Heer gewild heeft. Ik denk dat u trouwe apostelen zult zijn en zend u de wereld in om het evangelie te prediken aan alle mensen in de wereld, dat zij weten zullen dat er één God is, om door geloof in mij te verkondigen wat komt, zodat zij die het gehoord hebben en geloven gered zullen worden en dat zij die het niet geloofd hebben het zullen horen en getuige zullen zijn, zodat zij niet als verdediging in kunnen brengen: 'Wij hebben het niet gehoord.'*

(P) Zonden bij onwetendheid vergeven

Voor alle verstandige zielen geldt wat hiervoor geschreven is: 'Alles wat iemand van u in onwetendheid gedaan heeft, doordat hij God niet duidelijk gekend heeft, al zijn zonden zullen hem vergeven worden.'

Fragment 4.

(P) Profetieën vervuld over Jezus lijden

Petrus spreekt in zijn prediking over de apostelen en zegt: 'Maar wij hebben in de boeken van de profeten die wij geopend hadden gevonden, soms door middel van gelijkenissen, soms door raadsels en soms direct, dat Jezus Christus genoemd wordt, zowel Zijn komst als Zijn dood, het kruis en de andere martelingen die de Joden aan Hem voltrokken hebben, Zijn opstanding en Zijn opname in de hemelen voordat Jeruzalem geoordeeld werd. Ja, alle dingen zoals ze opgeschreven zijn, welk lijden Hij moest ondergaan en wat na Hem zal zijn. Toen wij hiervan dus kennis namen, geloofden wij in God door wat over Hem geschreven was.'

Fragment 5.

(G) Profetieën zijn er door Gods voorzienigheid

Een stukje verder voegt hij toe dat de profetieën door Goddelijke voorzienigheid gekomen zijn, met deze woorden: 'Want wij weten dat God hen inderdaad geboden heeft en zonder de Schrift vertellen wij niets.'

Fragment 6.⁵

(H) Petrus boos op zijn nalatigheid

Van Petrus: 'Ellendige dat ik er ben, want ik herinnerde mij niet dat God de geest en de stemmen in de ziel ziet. Ik verbond mij met zonde en zei tegen mijzelf: 'God is genadig en zal u verdragen,' omdat ik niet onmiddellijk geslagen werd stopte ik er niet mee, maar verachtte de vergeving liever en putte het geduld van God zo uit.'

Fragment 7.

(G) Rijken; wees dienstbaar aan de armen

Uit de lessen van Petrus: 'Rijk is hij die voor velen genadig is en hij die, door God te imiteren, geeft van wat hij heeft. Want God heeft alle dingen aan iedereen van zijn eigen schepselen gegeven. Begrijp dus, u rijken, dat u zichzelf

dienstbaar op moet stellen, want u heeft voor uzelf meer ontvangen dan dat u nodig heeft. Leer dat de anderen missen wat u in overvloed heeft. Schaam u ervoor om de dingen die aan anderen toebehoren voor uzelf te houden. Wees imitators van de eerlijkheid van God, dan zal niemand arm zijn.’

Fragment 8.⁶

(H) Alleen de arbeid is winst

Dat ons overkomt wat de gezegende Petrus zegt: ‘De één bouwt en de ander breekt af, zij winnen niets behalve hun arbeid.’

Fragment 9.

(H) Eerst schiep God Zijn Zoon

‘Want er is werkelijk één God die het begin van alle dingen gemaakt heeft,’⁷ waarmee Hij Zijn eerstgeboren Zoon bedoelt, zoals Petrus dit schrijft die de woorden goed begrijpt: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’⁸

¹ Uit Engels vertaald van tekst “The Apocryphal New Testament”, M.R. James, Clarendon Press 1924

² Bron: Clement van Alexandrië

³ Jeremia 31:31-34

⁴ Jesaja 55:3; Jeremia 32:40; Ezechiël 16:60,61; 37:26; Mattheüs 26:28; Markus 14:24; Lukas 22:20; II Korintiërs 3:6; Hebréeën 10:16,17

⁵ Johannes van Damascus

⁶ Oecomenius over Jakobus

⁷ Maleachi 2:10; I Korintiërs 8:6

⁸ Genesis 1:1; De woorden ‘in het begin’ werden geïnterpreteerd als door de Zoon